

September 2019 - nr 417



## Kijker nr 417 – September 2019

De zomer van 2019 loopt ten einde. Drie hittegolven kenden we dit jaar. In Bazel was er een plaatselijke vierde hittegolf: Bazel Parkt! De vertrouwde maar o zo prachtige locatie, top programma, gesmeerde organisatie, fantastisch teamwerk met alle vrijwilligers en vooral véél en goedgehumt volk. By far de mooiste afsluiter van de vakantieperiode.

Het was stil de voorbije twee maanden op het KWB front – even ruimte maken voor BP - maar het verenigingsleven trekt zich nu stilaan weer op gang. Bij dit Kijkertje vind je onze flyer met het programma voor het komende seizoen.

Er staan een paar straffe toeren op: “Eilander”, een sfeer- en muziekprogramma in de kerk. “Doos van Pandora”, een geheimzinnig spel waar we niet veel over gaan verklappen en “Diversiteit troef!” een grootse comedyavond n.a.v. het 70-jarig bestaan van KWB Bazel in 2020.

Daarnaast zien we vele trouwe klassiekers terugkomen in ons programma en houden we ruimte voor onze kookploegen. En wie weet is er hier en daar nog een gaatje voor wat extra’s. Heb je er zin in gekregen, noteer dan alvast de data in je agenda en we hopen veel schoon volk te mogen zijn op onze activiteiten!



## Agenda

Wo 18 september	Startvergadering kooklessen
Vr 4 oktober	Dropping
Do 31 oktober	Eilander – een muzikaal verhaal door Philippe Robrecht
Za 9 november	Ledenfeest

## 23 Juni: Petanque PLUS.

Een beproefd recept mag je nooit veranderen, zegt men. Met de Petanque PLUS hebben we dat dit jaar net wel gedaan. En dan nog wel de klassieke barbecue! Omdat we geen plaats hadden om binnen te zitten was er dit jaar gekozen voor een eenvoudig maar lekker alternatief: "smoskes"! Een berg stokbrood en allerhande beleg en iedereen stelde zijn broodjes samen naar eigen zin. Veel bijval voor dit idee, dus misschien moeten we dat nog maar eens herhalen!

En die petanque, hoe ging die dan? Het trekken van de namen om de ploegen samen te stellen verliep - zoals steeds - zeer eerlijk. Pas na de tweede ronde kwam er een aftekening in de scores en werd duidelijk dat de ploegen 6 (Franky en Cecile) en 4 (Hilde en Gaby) de te kloppen duo's zouden worden. Ploeg 8 (Dirk G en Wilfried) hadden op dat moment ook al 2 overwinningen, maar keken al op naar een achterstand en zouden met groot verschil moeten kunnen winnen in de derde ronde om in de finale te kunnen geraken ... wat niet gebeurde. Zo kwam het dat de finale een kopie werd van de derde ronde en nog wel heel letterlijk, want in beide wedstrijden won ploeg 6 met 13-12 van ploeg 4. Franky en Cecile dus naar huis met de beker! Zie foto hiernaast.

Voor het overige was deze editie van de petanque (en Kubb en Mölkky) niet anders dan de andere: gewoon een super gezellige, wreed ontspannende zondag namiddag. En meer moet dat bij aanvang van een hete zomer niet zijn.

## RECEPT voor een geslaagde daguitstap naar Lille

Ingrediënten: 1 bus + chauffeur / 45 reizigers / 1 auto + 2 inzittenden / 3 fantastische gidsen.

### Bereidingswijze:

Men vertrekke om 7u45 in Bazel richting Lille. Voer een omtrekkende beweging uit over Kruike om daar door te steken naar oprit Haasdonk van de E17.

Men neme in de bus naar keuze: een krant, een gesprekspartner, of een buur

die even stilletjes als jij zelf nog even wil nasoezen. Let wel: af en toe onderbreekt een gids abrupt het ‘dagdromen’ of ‘nasoezen’ door via de micro al een en ander toe te lichten voor de rest van de dag.

Je zal zien dat je zo al ongemerkt Frankrijk bent binnengereden en dat Lille ofte Rijsel helemaal niet zo ver ligt.

Als de mise en place goed is gebeurd dan staat tegen 9u30 de koffie of thee met croissant klaar in La Chicorée met zicht op (een overblijfsel van) het oude palais Rihour waar je meteen ook de ‘Office de Tourisme’ vindt. Neem hier gerust de tijd voor een nodige plaspauze.

Volg daarna goed de gids om achtereenvolgens een stukje oude stad met prachtige gebouwen en met veel Vlaamse achtergrond/inslag te ontdekken, maar ook een heel nieuw Lille genaamd Euralille, een moderne zakenwijk ontworpen door Rem Koolhaas (jaja, dezelfde als van de vorige daguitstap naar Rotterdam) om de stad die aan het verpauperen was in de jaren '80 van vorige eeuw een heel nieuwe impuls te geven. Daar vind je meteen weer de band met Vlaanderen zodra je de – weliswaar Franse – benaming van het station leest “Lille Flandres” (wie al eens op de trein stapt in Sint-Niklaas herkent zeker de naam van dit ingrediënt). De gids leert je dat de voorgevel van recyclagemateriaal is: het is de originele voorgevel van het vroegere Parijse Gare du Nord (dat zowat anderhalve eeuw geleden dringend moest uitbreiden).



Vergeet niet het station “Lille Europe”, inclusief TGV en merkwaardig prachtige muurschildering toe te voegen en begroet bij het oversteken van het naastliggende plein zeker oud-president

François Mitterrand. Misschien geeft hij opnieuw ‘et alors?’ als commentaar mocht je hem zeggen dat hij er wat vereenzaamd en verwaarloosd bijstaat.

Let goed op je tijdsgebruik: laat je in de voormiddag tijdens het gidsen al goed informeren over de plaatsen en plaatsjes voor mogelijke bezigheden in de namiddag, maar geef zeker nog niet toe aan je koopneigingen (héél verleidelijk met de juist begonnen ‘soldes’) of je ingebeelde dorst (véél uitnodigende bars, cafés enz.).

Opnieuw blijkt het belang van een goede mise en place, want als die geslaagd is staat tegen 12.30 u het ‘apéritif’ klaar in La Pâte Brisée, gevolgd door een voorgerecht of nee, hoofdgerecht (of was het nu toch voorgerecht, Luc???) begeleid door een watertje, of een wijntje voor wie het wat steviger wil, en

gevolgd door een dessert met koffie of thee (keuze uit “liberthé, egalithé of fraternithé”).

Hierbij een tip: zorg er voor dat het aantal reizigers hoog genoeg ligt dan kan er ook nog een biertje bij gehesen worden, allemaal uit dezelfde gulle kas! Volg na dit etentje nog één maal de gids tot aan de kathedraal voor een bewondering in stilte over oud en nieuw dat erin samen gebracht werd en kies daarna om het even welke richting om nog een tweetal uurtjes in alle vrijheid door te brengen (mogelijkheden: zie hoger).

Overgiet dit alles met een stralende zon en vergeet niet om keel, armen, schouders en benen voldoende te smeren en spreek zeer goed af met de chauffeur over het trefpunt om stipt 17.30 u want anders kan de terugreis niet tijdig aanvatten en loop je het risico om de helft van de ochtendwandeling opnieuw te moeten doen.

Een laatste belangrijke tip: voorzie zeker enkele vooraf geprogrammeerde gsm-nrs om verloren schapen weer bij de groep te krijgen!



## 18 September: Startvergadering kooklessen

Woensdag 18 september om 20.30u blazen we verzamelen in "De La Salle" voor de jaarlijkse startvergadering van de kooklessen, seizoen 2019 - 2020. Onze kooklessen starten pas later op het jaar maar de afspraken worden reeds gemaakt op 18 september.

Heb je interesse geef dan een seintje aan Erik (erik@deroeck.me), Dirk (dirklyssens@skynet.be) of Luc Fret (Lucfret2@gmail.com). Ook indien je die avond niet kan komen is het belangrijk om iets te laten weten, want die avond worden de ploegen ingedeeld en worden data vastgelegd. Voor de dames is er een andere regeling, namelijk ...

## VERVOLG WEGENS GROOT SUCCES "kooklessen voor onze kwb-dames"!

Eerst en vooral bijzondere dank aan Stefanie Quintelier, want ook het komende KWB-jaar zal zij ons onder haar kok-vleugels nemen en haar culinaire kennis met ons delen.

De voorlopige planning is om de lessen te laten starten ergens in de loop van oktober of november 2019. Om praktische reden gaan we dit jaar werken met maximum 8 personen per groep. De kook-dag zelf is nog niet gekend en kan dus afwijken van de vorige kook-dinsdag.

Heb je interesse en wil je graag deelnemen? Mail dan **snel** je naam, adres en telefoonnummer door naar Cindy (cindy@kwbbazel.be) of schrijf je in via WhatsApp of SMS naar het nummer 0479 33 98 64.

Bij de afronding van de inschrijvingen zullen jullie meer informatie ontvangen. Neem voor bijkomende vragen contact op met Cindy.

## De Grote KWB Dropping Enquete (4 oktober)

Vul helemaal naar waarheid in en bekijk jouw resultaat :

- ik hou van sociaal contact en nieuwe mensen leren kennen
- ik wandel graag, maar ook niet te ver
- een pakje friet onderweg kan er altijd bij
- een frisse pint (of iets anders) ga ik niet uit de weg
- een beetje competitie vind ik fantastisch
- ik ben tussen 7 en 97 jaar

En dan nu jouw persoonlijk deelnameadvies :

- 1 bolletje gekleurd : overweeg om mee te doen
- 2 bolletjes gekleurd : meedoen is een must

3 of meer bolletjes gekleurd : jij bent een echt droppingeest en je mag niet ontbreken

We verwachten je op **vrijdag 4 oktober** aan de kerk van Bazel. We vertrekken stipt om 19u00 met de bus naar Gêçà!-(“”)à!!è§((§§§è!§!ç en zijn rond 2u00 zeker terug. Je schrijft NU in bij Geert (moens.g@skynet.be) en je betaalt 10,- Euro per KWB lid (niet leden betalen 12,- Euro).

## Donderdag 31 Oktober: Eilander

*God is in the house...* een klassieker van Nick Cave. We vinden het fijn dat the house of God in Bazel, onze prachtige historische Sint-Petrus kerk, wordt opengesteld voor een heel speciaal muzikaal optreden. Philippe Robrecht komt samen met een Ierse traditionele muzikant, de fluitist uit Westport (Des Cafferkey), een heel speciaal programma brengen. Philippe Robrecht is een man van veel muziek. Zingt, speelt op vele snaren en toetsen, schrijft, produceert, ... Vele projecten op podia groot en klein, theater, 8 albums, radio, TV, awards, ... Hij heeft een opnamestudio in Ierland (www.RCSTUDIO.BE) met daaraan verbonden het gastenverblijf Bofin Cottage (www.facebook.com/bofincottage)

In EILANDER brengt hij heel vele dingen samen: zijn liefde voor muziek, zijn liefde voor Ierland, het leven op een eiland van 5 op 3 km, in een gemeenschap van 150 mensen. Een eiland met 12 kinderen in de school. Een eiland met een rijke geschiedenis, dat bruist van muziek. Een plek waar je leeft met de natuur, waar het weer en de zee de agenda bepalen. Broedplaats voor zeldzame vogels, land zonder bomen, schapen alom. Af en toe komt Philippe terug naar België voor een concertreeks. Op donderdag 31 oktober komt hij optreden in het mooiste huis van Bazel. Hij brengt het programma “EILANDER”, waarbij hij songs speelt die hem dierbaar zijn, gelinkt aan Ierland of Inisbofin, het eiland waar hij met zijn vrouw Leen en zijn hond Skip leeft. Tijdens de songs projecteert hij beelden en vertelt hij over dit andere leven, waar velen van spreken maar weinigen die de stap zetten ...



Verdere info over het juiste beginuur en de inkomprijs volgt nog maar hou alvast deze avond vrij in jullie agenda het zal “MAGIEsch” zijn en op een unieke locatie.

## Bazel Parkt

Editie 12 van het festival zit er weeral op en het bestuur kijkt er met trots op terug. Dit dankzij maandenlang voorbereiden en vele helpende handen. Waaronder ook vele KWB-handen. De formule waarvoor intussen is gekozen, straattheater in de namiddag en een gevarieerd muziekprogramma 's avonds, blijkt definitief aan te slaan. Getuige de bijna 4000 bezoekers, waaronder heel veel kinderen.

Bij het straattheater telden we niet minder dan 11 acts, waaronder enkele leuke mobiele. De springbokken, de mysterieuze witte paardjes, de gekke muzikale parade "Fanfare van moed en volharding" en zeker ook de geheimzinnige vogel brachten amusement van af de kasteelpoort tot op het festivalplein. Naast al het overige vertier onthouden we nog een unieke, ouderwetse zweefmolen en een prachtige 3D-projectie op het kasteel.

Hieronder sfeerfoto van ons lid Jan Maris. Kijk zeker op Facebook naar de pagina van Bazel Parkt, je vindt er een hele verzameling adembenemende foto's van Jan, maar ook van Freddy Otten en Marleen Hiels.



*Rekening nummer KWB Bazel: IBAN: BE62 7835 5034 0661  
 BIC: GKCCBEBB  
 p.a. Geert Moens  
 Parklaan 121, 9150 Bazel*