



Kijker nr 357: November 2013

November is normaal, een stil en dromerig verhaal. Een maand die met zacht weer ons zegent, en nat is zonder dat het regent .

(vrij naar P. De Haas).

November in Bazel is echter ver van een stil en dromerig verhaal. Er staat namelijk heel wat op onze kalender deze maand:

- toneel in de KBC toren die we voor de gelegenheid maar omtoveren tot de KWB toren
- een info avond rond LED verlichting met een spreker uit ons eigen midden
- ons jaarlijks niet te missen ledenfeest met bestuursverkiezingen – tijdig inschrijven is de boodschap!
- start van de eerste kooklessen
- en last but not least “Ieder kind een Sint” onze inzamelactie van speelgoed voor de minderbedeelden waarvoor we samenwerken met basisschool Sint-Petrus.

De voorbije weken zijn een heleboel KWB medewerkers actief betrokken bij de voorbereidingen van deze activiteiten. Daarenboven wordt naarstig gewerkt op een aantal extra activiteiten en ideeën voor de komende maanden. Je hoeft je dus niet te vervelen deze “stille novembermaand”! Voor elk wat wils: een mix van amusement, infotainment en inzet voor het goede doel. Kortom een bloemlezing waar KWB voor staat.

Geen beter moment dus om jullie lidmaatschap van KWB te hernieuwe. De komende weken springen de wijkmeesters even binnen. Hopelijk mogen we op jullie sympathieke steun blijven rekenen. Daar doen we het tenslotte voor!

Hoop je snel te zien op één van onze volgende activiteiten!

Agenda

KWB programma najaar 2013:

| | | |
|-----------|-------------|--|
| Vrijdag | 15 november | Toneel onder den Toren |
| Donderdag | 21 november | Watt met je lampen? Een avond rond duurzame verlichting |
| Zaterdag | 23 november | KWB ledenfeest! |
| Zaterdag | 30 november | Ieder kind een Sint |
| Donderdag | 6 december | Speculoos van de Sint |
| Vrijdag | 20 december | Kerstwandeling |

Nieuws uit onze vereniging

Willem Van Overtvelt en Fleur zijn de fiere ouders geworden van een flinke zoon Bas geboren op 17/09/2013 is 52 cm. groot en weegt 4.155 kg. Alvast ne dikke proficiat aan de jonge ouders.

Roger Van der Meiren geboren 14 december 1941 en overleden op 25 oktober 2013. Roger heeft nog deel genomen aan de kooklessen , maar om gezondheidsredenen was dit niet meer mogelijk. Onze oprechte deelneming aan de familie.

Dropping bij nacht en ontij!: vrijdag 25 oktober

Ja ! ik zou mee doen aan een dropping, de eerste keer in 45 jaar? We lieten ons bereidwillig ontvoeren door Dirk. De bus had zelfs een heus laken vooraan in de bus zodat we niet konden zien waar we gedropt zouden worden.

Poteren... foefelen, sjoemelen, spieken, uwen plan trekken ;)

Allee noem maar zoals je het wilt. We konden eigenlijk wél door de zijruiten kijken, en we stelden vast dat we na het obligate rondje bazel in noordelijke richting vertrokken, juist ja, de autostrade op, en recht in de file ;)

Door de konijnenpijp en dan verder richting noorden... Als dat nog lang zou duren...

Het was best gezellig op de bus en stilletjes waren we ons aan het voorbereiden op een dropping binnen de poolcirkel. Zo ver kwam het gelukkig niet. We zagen op een gegeven moment een molen. Wisten wij veel dat deze van betekenis zou zijn.

Ineens stopte de bus onze groep vloog buiten en kreeg een stafkaart zonder namen met enkel wat straten op en een groot kruis. Daar moesten we naar toe. Onwillekeurig kwam bij mij het liedje op “van hieraf moet je gaan, Tim...”

Eerst wilden we het écht wel eerlijk spelen en in het wilde weg stappen, zonder zelfs aan iemand de weg te vragen. We stapten vrolijk voorbij een boerderij. Zonder kompas, in het midden van de Wildertse brouse is dat onbegonnen werk.

Duikt daar ineens een inheemse fietser op van het duister achter ons. Die kon er ook niet goed wijs uit en pakte zijn fietsGPS... dat heb ik ook zei ik en op mijn blitse Samsung Galaxy S3 had ik ineens de kaart te pakken. (toegegeven eerlijk is anders ;) je moet maar denken : een moderne versie van een kompas...

Op weg naar de molen... op het verkeerde pad

Onze fietser beweerde bij hoog en bij laag dat we naar de molen van Nispen moesten.

Omdat het plaatje maar niet klopte, toch maar eens aan iemand anders gevraagd, en neen hoor ons ijverig gestap bracht ons steeds verder van ons echte doel : de molen van Wildert : daar moesten we zijn! Terug naar af dus ...

Onderweg kwamen we een tennisclub tegen waar we ons tegoed deden aan de geneugten van het gerstennat. Het moet gezegd : menige oogballen van mijn reisgezellen vielen uit hun kas bij het aanschouwen van zoveel “talent” in de tennisclub. Uiteindelijk - dik twee uur later en na een ongerust telefoontje - toch maar afgezakt naar Wildert. Onze VIER onderkoelde begeleiders ons stonden eenzaam op te wachten onder een verkleumd tentje. Op een tafeltje VIER verschaalde pintjes (die dus al VEEL te lang uitgeschonken waren) en waarvan de herkomst helemaal niet meer te achterhalen was. Tja, geen wonder dat we op die proef niets terecht brachten. Er werd nogal lacherig gedaan dat we de laatste waren. Van daar dat we FULL SPEED de achtervolging inzetten. Langs een wandelpad, dwars door de wei, RECHT op ons doel af : Cafe de Arabieren. Het was een heuse snelwandcross waarbij we niet enkel alle achterstand inhaalden maar tevens ruim een kwartier voor de volgende groep aankwamen. We hadden dus ruim de tijd om nog van enkele Duvels te genieten. De soep met balletjes smaakte heerlijk na zo'n fikse wandeling! Er werd vrolijk nagepraat. Na een voorspoedige terugrit kwamen we midden in de nacht terug in Bazel.

Na zoveel jaar nog eens een dropping meemaken? Een HEERLIJK avontuur! Zeker niet te missen! Jij moet volgende keer ook zeker méé !!!



Toneelavond : vrijdag 15 november 2013

Ons jaarlijkse toneelavond in de Boerentoren heeft plaats op vrijdagavond 15 november 2013. De voorstelling met als titel "Midlife Crisis" begint om 20u30.

Georges Apers is een brave, liefhebbende, toegewijde echtgenoot en vader, maar - jammer genoeg - niet gezegend met een indrukwekkend libido.



Linda zijn echtgenote, heeft daarmee leren leven. Maar nu moet ze vaststellen dat het mini-libido van haar man met de jaren zelfs nog verschrompelt en Linda wil leven. Hier geen knotsgekke persoonsverwisselingen of dulle intriges, maar zeer herkenbare situaties overgoten met een smakelijke saus van milde humor. U zal ongetwijfeld plezier beleven aan "Midlife crisis". Naar goede traditie zorgen wij ook voor een drankje tijdens de pauze en een bescheiden receptie achteraf. Deze toneelavond kost per persoon 8,- Euro voor KWB-leden en 10 Euro voor niet-leden.

Je kan gratis parkeren onder de KBC Toren (Boerentoren) te Antwerpen (uiteraard zolang er plaats is). Samenkomst aan de kerk om 19:20u met verdeling van de zitplaatsen daarna vertrek met de auto om 19:30u.

Inschrijving bij Vloemans luc op Tel. 03/744 10 86 of GSM.0475 34 25 38 of ook via KWB-rek.nr.BE62 7835 5034 0661.

Watt met je lampen. Infoavond LED-verlichting op donderdag 21 november 2013

Naar het schijnt zou er in België



één kernreactor kunnen stilgelegd worden indien iedereen - bedrijven en particulieren - zou overschakelen op LED-verlichting. Klinkt straf, dus, zelfs indien het maar half waar is, **waar wachten**

we nog op?

Velen wachten op duidelijke antwoorden op vragen als: kan ik mijn bestaande armaturen blijven gebruiken? Ik heb een pak halogeenspotjes met transformatoren in het vals plafond, mag ik die transformatoren blijven gebruiken? GU3, GU5 en MR16 of moet ik GU10-voetjes kopen voor mijn nieuwe lampen? Welke lampen mag ik dimmen en welke niet? Worden LED-lampen ook zo warm als halogeenlampen? Hoe zit het met de kleur van LED-lampen? Heeft het nut om TL-lampen te vervangen door LED's? Op hoeveel tijd zal ik mijn investering terugverdienen? ... In elk geval zijn LED-lampen al lang niet meer die lelijke en dure gedrochten van een paar jaar geleden! Bovendien bieden ze soms de mogelijkheid om door middel van kleuren extra gezelligheid in huis te creëren.

KWB-lid Martin De Bock en zijn compagnon Kristof Liessens zijn al langer bezig met hun "groen bedrijf" Heliodoro en zij komen ons op donderdagavond 21 november om 20:00u antwoorden geven aan de hand van praktijkvoorbeelden. De bedoeling van deze avond is dat je op het eind in staat bent om thuis zelf je grote stroomverbruikers op een veilige manier te vervangen door milieuvriendelijke LED-lampen. Heb je vrienden of burens of familie die willen meekomen, dat kan ook!

Wil jij je op die avond in november vrij maken om de wereld toch weer een beetje groener te maken dan trakteert KWB Bazel zijn leden met plezier op een lekker pintje in het Gildenhuis van Bazel, want daar gaat het door.

Komaan, LED's do it!

KWB ledenfeest: zaterdag 23 november

Wist je dat de vorige editie van ons KWB ledenfeest de eretitel kreeg van "moeder aller fuiven"?

Wist je dat vorig jaar op de dansvloer de tijd ineens vooruit vloog?

Wist je dat je nog altijd foto's kan terugvinden op onze website zodat je herinneringen kan oproepen van een geslaagde party?

Wist je dat er om de twee jaar bestuursverkiezingen zijn? Wist je dat een vernieuwd bestuur de sleutel is om nieuwe, nog spannender activiteiten in te plannen? Wist je dat iedereen zich kandidaat kan stellen? Wist je dat ons dat een groot plezier zou doen?

Dit jaar vindt ons KWB ledenfeest plaats in 't Hoogzaal op zaterdag 23 november – afspraak vanaf 19.00u.

Wij zorgen voor eten, drank en vertier. Samen met jullie en de discobar zorgen wij voor ambiance!

Dit alles aan €25 pp te storten op KWB rekening BE62 7835 5034 0661. Kinderen tot 12 jaar betalen €15. (Niet leden respectievelijk €30/€20)

Drank apart af te rekenen.

Inschrijven bij Kris Vercauteren tegen 15 november

Telefoon: 03/789.13.91 of E-mail: kris.vercauteren10@telenet.be

Ieder kind een Sint: zaterdag 30 november 2013

Beste ouders en grootouders,
Dit jaar organiseren St. Petruschool en KWB Bazel samen de actie 'Ieder kind een Sint'.

Wij draaien met de actie de rollen voor één keertje om.

We vragen de kinderen om ditmaal eens een stuk speelgoed te geven aan de Sint.

Want een blik op de armoedecijfers in ons land leert ons vlug dat niet elk kind de Sint op eenzelfde manier mag verwachten, ook al zijn ze nog zo braaf geweest. Het is eens iets anders: de Sint die krijgt (en herverdeelt). Het verkregen speelgoed zal via welzijnsschakels verdeeld worden aan de minderbedeelden in ons dorp. Met 'Ieder kind een Sint' leggen St. Petruschool en KWB de nadruk op het bewustmaken van (groot)ouders en kinderen.

Zijn we in staat om met onze (klein)kinderen ook te praten over armoede en uitsluiting? Waarmee kan jij andere kinderen gelukkig maken?

Werk daarom mee aan 'Ieder Kind een Sint'

Vraag aan je (klein)kinderen om minimum 1 mooi stuk speelgoed te geven aan de Sint. Zorg er voor dat het speelgoed wel kwalitatief en duurzaam is, een puzzel volledig is en pluchen speelgoed hygiënisch wordt aangeboden.

De heilige man zal alles met veel plezier in ontvangst nemen op zaterdag 30 november 2013. Hij zal aanwezig zijn in de St. Petruschool te Bazel van 14u-16u waar uw (klein)kind zijn/haar speelgoed aan hem kan afgeven.

Op deze manier vraagt de St. Petruschool en KWB niet alleen aandacht voor de stijgende armoede en ongelijkheid in ons land maar proberen zij actief een handje te helpen. Er is ook gelegenheid tot het nuttigen van een drankje (koffie, frisdrank, biertje) en pannenkoeken.

DE minderbedeelde kinderen danken u.

Met vriendelijke groeten

Sint-Petrusschool Bazel

KWB Bazel



Overzicht kooklessen

| | | | |
|----------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Chefkok: | Fransens Heidi | Heylen Filip | Jeanine Brijs |
| | deblauwerei- ger@telenet.be | hey- len.filip@telenet.be | hendriks- met@skynet.be |
| | 0485 85 59 96 | 0495 28 63 35 | 0472 58 99 78 |
| Plaats: | Scheldestraat 34 - Weert | Sint Joris | Sint Joris |
| Verantw: | Erik De Roeck | Joris Mees | Dirk Lijssens |
| | Do 5 december 2013 | Wo 27 november 2013 | Di 21 januari 2014 |
| | Do 6 februari 2014 | Wo 19 februari 2013 | Di 18 februari 2014 |
| | Do 27 februari 2014 | Wo 19 maart 2013 | Di 25 maart 2014 |
| | Do 3 april 2014 | Wo 9 april / Wo 14 mei 2014 | Do 22 april 2014 |
| Finale | te bepalen | Zaterdag 24 mei 2014 | Za 17 mei of Za 31 mei |

*Rekening nummer KWB Bazel: IBAN: BE62 7835 5034 0661
BIC: GKCCBEBB
p.a. Luc Vloemans
Rupelmondestraat 219
9150 Bazel*